



‘ALIMENTATIE IS ECHT VOOR NIEMAND LEUK’

Toen de ex van **Roos** ineens een ander bleek te hebben, moest ze zelf een huis kopen. Lang leve lieve familie. En dan heeft ze ook nog een bedrijf opgebouwd.

€6000 - MEER

€4500 - 6000

€3000 - 4500

NETTO → €0 - 3000

Roos Boer (47) was fysiotherapeut en is nu relatie- en scheidingstherapeut. Roos woont in een rijtjeshuis (koop) in Blaricum met twee zoons van 17 en 13.

BESTE KOOP

‘Onlangs een fijn zwart broekpak en mijn allerbeste koop is natuurlijk het huis. Een fijn thuis geeft rust. Ik heb geluk gehad dat ik het kon kopen.’

MISKOOP ‘Een set golfclubs, via Marktplaats voor 150 euro. Ik heb drie keer gegolfd. Die staan nu dus te verstoffen.’

‘**Negen jaar geleden** ben ik gescheiden.

Ik had een comfortabel leven. Ik werkte parttime, als fysiotherapeut. Mijn partner had een goeie baan als piloot. Toen er een ander in zijn leven kwam, viel plotseling alle zekerheid weg.

Dan begint de carroussel te draaien om een woning te vinden. Voor de kinderen wilde ik dicht bij ons oude huis en hun school wonen. Met hulp van familie, mijn ex-man en de bank heb ik een huis kunnen kopen. De familie is inmiddels afbetaald.

Aan de bank zit ik nog wel een tijdje vast, ik heb nu nog twee ton hypotheek. Het huis moest nog gebouwd worden toen ik het kocht. Ik woon er nu zeven jaar. Het is energiezuinig.

Mijn ex en ik hebben het samen goed geregeld, daar ben ik hem dankbaar voor.

Mensen denken dat het leuk is om alimentatie te krijgen, maar dat is het echt niet. Om te betalen niet, en om te ontvangen niet. Met de kinderalimentatie lukt het me om alles voor de kinderen te doen; sporten, kleren. De oudste zoekt kleding op de website van het merk dat hij wil, dan ga ik met hem kijken of hetzelfde ergens anders goedkoper

te vinden is. Zo laat ik hem zien dat je de hoofdprijs niet hoeft te betalen.

Vlak na mijn scheiding kon ik voor mezelf weinig kopen. Nu kan dat wel. Omdat ik vaak voor groepen sta, en word gefilmd, zorg ik dat ik er gekleed uitzie. Ik heb laatst voor een kleine duizend euro geshopt, waardoor ik drie representatieve setjes kan maken.

Ik ben zo blij dat ik me heb omgeschoold.

Als fysiotherapeut in mijn levensonderhoud voorzien, met voor 80 procent de kinderen bij mij, was pittig. Het maakte het extra lastig dat ik een hoop medische shit heb meegemaakt, waardoor ik soms maanden niet kon werken, en twee keer een jaar in een bed in de woonkamer lag. Een keer zelfs toen ik net mijn vaste baan had opgezegd. Dat viel me zwaar. Er kon heel lang niks. Ik ben zo trots dat mijn bedrijf nu staat, en impact maakt. Ik heb hard gewerkt, van nul een bedrijf opgebouwd naar zelfstandigheid. Mensen om me heen zeggen: ‘Je hebt het niet cadeau gekregen.’ Iemand adviseerde me mezelf te verwennen, toen heb ik een mooie ring gekocht.’

→ Ook meedoen? Stuur een mail naar geldengeluk@dpgmedia.nl